

# Leren arrangeren in de Zwinstreek

**Naam arrangement:** Met de huifkar door de Vlaamse Polders .....

**Voor wie:** maximum 8 personen .....

**Duur:** 4 uur .....

**Kostprijs:** € 30,-/persoon (€ 15 voor kinderen -12 jaar).....

**Beschrijving:**



**FRUITPERSERIJ  
LIERMAN**

*Laat uw fruit tot heerlijk sap persen bij fruitperserij Lierman.*

Wij persen uw appels, peren...  
pasteuriseren en bottelen het sap  
z nder enige toevoeging. Dit zowel  
in bag-in-box als in glazen flessen.

FRUITPERSIJ LIERMAN  
Westkapellestraat 398  
8300 Knokke-Heist  
T. 0475.61.08.36

[www.fruitpers.be](http://www.fruitpers.be)

flyer niet op de openbare weg gooien a.u.b. • druk: c-factory.be

NIEUW  
IN DE  
REGIO

We spreken af in de Westkapellestraat 398 te Knokke-Heist.

Luc Lierman die daar een fruitperserij is opgestart ontvangt de genodigden met een glas versgeperst appelsap. We kunnen de fruitperserij bezoeken en de Heer Lierman geeft ons de nodige uitleg.

Mensen die op een berg appels zitten en daarvan sap willen laten persen, kunnen terecht in de fruitperserij. Vanaf 75 kg appels, kan er ongeveer 50 liter appelsap worden geperst. Mensen uit dezelfde straat kunnen de appels van de bomen samenbrengen tot ze een groot gewicht hebben bereikt. Tijdens het productieproces

worden geen bewaarmiddelen gebruikt. Er gaat niets verloren, want de pulp van de appels wordt gebruikt als veevoeder.

Een andere hobby van de heer Lierman is inderdaad het fokken van Belgische trekpaarden. En het is met deze paarden dat wij een huifkartocht maken door de polders.

Tot eind de jaren zestig werd het Belgisch trekpaard gebruikt in de landbouw. Door zijn kracht en zacht karakter bouwde het wereldwijd faam op.



En daar gaan we.

De route die we volgen ziet er als volgt uit :



8,87 km lang

Onze eerste stopplaats is in Ramskapelle in het '**For Freedom Museum**', één van de parels van de Zwinstreek.



Het For Freedom Museum brengt op een bruisende en realistische wijze de harde tijden van de Tweede Wereldoorlog in beeld. Geen enkele inwoner uit de Zwinstreek en West-Zeeuws-Vlaanderen bleef tussen 1940 en 1944 gespaard van repressie en ontbering. Deze periode in onze geschiedenis vormt het hoofdthema van het museum.

In natuurgetrouwe decors worden de verschillende facetten van WOII weergegeven. De sfeer ademt de bezetting, vervolging en bevrijding van de oorlog uit. Als bezoeker word je ondergedompeld in de donkere bladzijden van de geschiedenis tussen 10 mei 1940, de eerste dag van de bezetting, en 1 november 1944, de verlossende datum van de bevrijding van onze regio.

We bezoeken het museum met een gids en stappen terug in de huifkar om onze tocht verder te zetten.

We rijden door de mooi gerestaureerde dorpskern en maken een volgende stop aan de Sint-Vincentiuskerk te Ramskapelle en het bijbehorende **schettekot**.

Ramskapelle was een nederzetting op een hoger gelegen plaats (woonterp) achter de Evendijk, op het grondgebied van de oude parochie Dudzele. Het werd een zelfstandige parochie vermoedelijk omstreeks 1200.

De kerk heeft verschillende restauraties ondergaan waarvan de laatste dateert van 1998. Toen kwam er een grondige restauratie van dak, schilderwerk en elektrische installatie. Koornissen en een gedenksteen werden hierbij blootgelegd.

Heel typisch is het Schettekot waar 's zondags na de hoogmis pluimvee of konijnen per opbod werden verkocht voor missen ter ere van O.-L.-Vrouw. Deze folkloristische traditie wordt nog altijd in ere gehouden en ieder jaar met Ramskapelle kermis worden kleine dieren verkocht aan het schettekot.



Ook de roepsteen (kerktegel) getuigt van authentiek dorpsleven. Daar riep de veldwachter de officiële berichten af, weerom na de hoogmis, omdat toen verondersteld werd dat alle dorpingen er waren.

Na een rondgang van zeven kapelletjes rond de Sint-Vincentiuskerk gaan we op weg naar onze volgende stopplaats nl. **Het Boerenhof.**

Het Boerenhof is een geklasseerde oude hoeve. Het jaaranker aan de buitenkant toont aan dat de schuur uit 1737 stamt. De hoeve doet ook dienst als restaurant of drinkgelegenheid met een eigen speeltuin en kinderboerderij. Scarlet en Kurt zullen ons met de glimlach bedienen.

We stoppen hier om een drankje naar keuze en een bordje garnalen te nuttigen. Voor de kinderen is er een frisdrankje en een pannenkoek. De grijze garnaal wordt gevangen voor onze kust en is één van de puurste streekproducten van onze regio.

Na deze verpozing keren we terug naar de het bedrijf van Luc Lierman waar we mogen aanschuiven aan een heus streekproductenbanket.

Boerenbrood en Boerenhesp, Kazen van bij ons, Smout en Spek, en natuurlijk mag een lekker fris streekbiertje niet ontbreken. We hebben de keuze tussen 'De Paljas', een traditioneel ongefilterd blond bier van hoge gisting met hergisting op fles of 'De Brugse Zot' waarvan de beerhunter Michal Jackson ooit beweerde :

***Brugse Zot heeft een bijna regenboogkleurige bleke bronzen kleur, een bloemrijk aroma van "hop in het brouwhuis", een fruitige smaak die doet denken aan sorbet van perziken en een lichte smakelijke droogheid in de afdrank".***





## **Smakelijk en santé!!**

Tochten mogelijk van april t/m oktober , enkel na reservatie op het nummer

Maximum : 8 personen

Afspraakplaats : Westkapellestraat 398, 8300 Knokke-Heist

Duur van de tocht : 2u.

Prijs van het volledige arrangement : € 30 p/p, kinderen onder de twaalf jaar € 15.