

## K O R T E   V E R S L A G E N .

=====

### 1. Sint-Anna-ter-Muiden 8 mei 1960.

Toen we voor het eerst kennis maakten met Vrouwe van de Vijver en haar Museum (haar museum dat zijn de keuken en de kamer en de achterkeuken waarin ze dagelijks leeft en werkt - haar museum dat zijn ook haar vele kinderen!), toen we dus voor het eerst op Maneschijn Hoeve kwamen, hadden we reeds onszelf beloofd daar eens met de Kring terug te keren. Daar lag een voorbeeld van echte folklore.

Op 8 mei trokken we naar Sint-Anna-ter-Muiden voor onze eerste Zomerwandeling. Het was een heerlijke lentedag. We waren met een goeie 40 man (Dames en Juffrouwen meegerekend!).

Eerst trokken we het kleine Raalshuis binnen en er te horen uitleggen dat het tot in 1800 ook als gemeenteschool dienst deed. Daar werd ons ook gewezen op het typisch uitzicht van Sint-Anna. Het Plein konde wel van de 15e tot de 18e eeuw een evolutie, maar behield zijn vorm en karakter. Slechts in de 19e en 20e eeuw veranderden de meeste van onze steden en dorpen totaal van uitzicht en vorm. Brugge bewaarde zijn eigen cachet; en ook Ter Muiden. Het is een oud kostbaar schilderij: het spreekt ons aan.

Dhr. R. De Keyser gaf op het Plein een kleine uiteenzetting over het ontstaan, de bloei en de ondergang van Sint-Anna-ter-Muiden als havenstad aan het Zwin.

Daarna leidde de Heer van Catz ons naar de kerk en we beklimmen de prachtige toren - onze Poldertoren! Daar moesten veel vragen beantwoord worden over de ligging van oude dijken, het overstroomingsgebied van het Zwin en de eigenlijke Haven. Voor wie een beetje de streek kent is dit hier een uitstekende uitkijkpost... Maar de horen moeten opletten dat hun zondagse broek geen verneming krijgt als ze thuis komen!

Een wandeling over de Dikke Dijk of Grave Jansdijk, en daar kwam het blijde slotakkoord: we waren te gast bij Heer en Vrouw Karel van de Vijver. Kan iemand nog opnoemen wat hij daar allemaal heeft bewonderd? De gewezen alkoven in de keuken met hen prachtige beschildering van einde 17e begin 18e eeuw, koperen keukengerie, dat fijne weegschaaltje als bloemenhangsel aan de zoldering, de opmerkelijke Franse klok, het lieve wijwatervatje in Vlaams glaswerk, de aardse potjes, de prachtige schaal in terra-cotta met zilver kunstig opgesmukt, een vroeg 18e eeuws stukje inlegwerk, een uit hardsteen getoerd gelaat, een mooi meubel, een engelooflijk teeapotje (of was het een soort samovar?), een prachtige stoof (want ook in de modernste aankoop vindt men de kunstsmak van de bewoners terug). Ik vergeet nog zoveel. Maar wat we niet zullen vergeten is de manier waarop we daar ontvangen werden. We waren er allemaal thuis: echt! Sommigen (en de Dames waren geloof ik de meest nieuwsgierigen) klommen met Vrouwe van de Vijver tot op de zolder en ontdekten er het mooie handkerkje dat we nu zouden willen "veroveren" voor ons museum te Lissewege. Krijgen we ook een kanonbal? Want ja, er is hier van alles te vinden. En deze ijzeren en stenen kogels zijn authentieke souvenirs van de veldslagen van 1604-1609 die juist hier plaatsgrepen en waarover Br. Gaetan ons een laatste woordje vertelde.

Iemand zei: "We hebben veel gezien en veel geleerd. Zijn Kring doet veel deugd." Moeten we zeggen hoeveel we verschuldigd zijn aan de zorg van Dhr. J.P.A. van Catz, aan de kennis van Br. Gaetan en R. De Keyser, aan de goede smaak en de vriendelijkheid van Heer en Vrouw van de Vijver!

## 2. Landdag in het Slot van Male, 14 en 15 van Bloemaand.

Op de zeer geslaagde landdag, in het oude gravenslot, tans St-Trudoklooster, mochten wij minstens 15 van onze mensen aantreffen, waaronder 5 Bestuursleden. Onze Voorzitter was door familieomstandigheden tot zijn grote spijt verhinderd. Wij hebben er veel vrienden ontmoet: niets dan vrienden. Het verslag over die dagen moet U lezen in "Ons Heem" Jaag XIV Nr 5. Hebt U al het zo mooie H a a r d - n u m m e r gelezen? Vraag het bij onze vriendelijk bibliotekares bij De Keyser Pierslaan 10 Knokke. Wilt U proefnummers van "Ons Heem" want een abonnement is meer dan de moeite waard! - vraag ze bij de Sekretaris Br. Gaëtan Mariastr 7 Brugge.

Wij willen nog alleen doen opmerken dat onze Sint-Guthago Kring door de West-vlaamse Voorzitter Dhr J. Penninck en op zondag door de nationale Voorzitter Dr. J. Weyns, in de bloempjes werd gezet omdat, dank zij onze Kring, ook Zecuws Vlaanderen was vertegenwoordigd door Heer en Vrouw J.P.A. van Catz en Heer en Vrouw K. van de Vijver. Het waren schone blijde dagen.

*Handwritten signature*

## 3. Oostkerke 19 juni 1960.

Op een zonnige zondagnamiddag zagen we op het kasteel een tuin waar de lentebloemen in hun laatste pracht stonden, terwijl de zomerbloemen volop in de bot kwamen. Een vriendelijke Juffrouw bracht ons vanwege de Jongheer Baron de uitnodiging om ook een blik te werpen in de smakvol ingerichte salons, eetplaats en trap-halls. Dit alles werd met veel belangstelling gezien; vooral de stoof in gebakken aarde, waarin hout gebrand wordt: een pronkstukje van Duitse Barok. We zagen daarna een effengescheren grasplein waar het Opperhof of de woning van de eens zo machtige "Herren van Oostkerke" stond, terwijl een jong zwanengezin, vol argwaan haar klein kroost meende te moeten beschermen.

Na een korte verplaatsing werd ons het verval van de wereldse grootheid opnieuw duidelijk wanneer onze begeleider, Voorzitter Rene De Keyser, ons in een wei-de, een kleine verhevenheid aanvoers waarop koeien graasden. Daarop stond in de bloeitijd van de Zwinhavens het kasteel "Lembek". Om iedereen van die verkwenen grootheid te overtuigen moest een foto van de enige afbeelding van dit kasteel worden bovengehaald. Enkele stappen verder zagen we een prachtmodel van een langgevel hoeve, die haar naam Bekaf kreeg wanneer in 1564 de vaart naar Damme hier af-gesloten werd en de Dammevaars in letterlijke zin de bek af waren.

Een echt historisch monument vormen de twee stukken lijk met daartussen de met waterkruiden volgroeide Varsche Vaart van 1550. Een jaar boogschieten verder is alles geplandeerd. En daar waar eens de koopwaren uit geheel de teen bekende wereld voorbijvaarden naar Damme en Brugge, zagen we nu in de schoonste tijd van het jaar, beloftevollen wiegende korenvelden. En daar waar eens het hart klopte van het havenstadje Monnikerede, woont nu onze vriendelijke Erevoorzitter Yves.

We werden een laatste maal op de wereldse vergankelijkheid gewezen toen een sympatiek Lid vertelde hoe zijn vader lange jaren geleden een groot arduinen wij-watervat uitploegde in de omgeving van de plaats waar eens de kapel van Monnikere de stond.

Het heimwee en al die verkwenen grootheid verkwenen echter bij het vooruit-zicht van een gepland bezoek aan de Hollandse Brugse Haven. Het Boudewijnka-naal schijnt Brugge meer succes te brengen dan de oude richting langs Sluis met het Oude Zwin, het Zwin en de Damse Vaart. Niet alleen in het verleden, ook in het heden en in de toekomst stellen wij evenzeer belang!

Wij danken de gulhartige Eigenaars van kastelen, gewezen kastelen en steden -met name onze Steunende Leden Baron van der Elst en de Heer Maurice Van Wassenho-ve -om hun grote gastvrijheid.